

« Laat dit mijn laatste woord zijn, dat ik geloof in uw liefde ». (Tagore)



TROOSTVOL AANDENKEN AAN
Christine, Isabelle, Alice
DE VOS

dochter van Gaston en Denise SCHITTEKATTE,

geboren te Geraardsbergen op 1 februari 1960
en godvruchtig overleden in het A.Z te Gent
op 26 januari 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

A's een lentebloem is ze ontloken in 's Heren
zon, en met de zon op 't gelaat en in het
hart is ze jong verwelkt.

Wij danken U, Heer,
voor dat kind dat zo nabij
en dierbaar was.

Wij danken U, Heer,
voor de vriendschap en de vrede
die zij ons heeft gebracht.

Wij danken U, Heer,
omdat zij, zo vergankelijk als ze was,
een mens geworden is om van te houden.

Machteloos voelen we ons, en niet begrijpend...

Machteloos omdat ze zo jong heenging...

Heer, zwaar is de beproeving, zij kwam zo
onverhoeds dat ons hart ervan breekt. Wij
morren niet, Heer, neen, Uw Wil geschiede,
maar wij klagen het leed van ons hart aan
Uw medelijdend Hart. Dragen zullen wij,
maar helpt Gij het zware kruis te dragen.

Mijn beminde vader, mijn allerliefste moeke
en zusters, troost U en mocht het gebed
ons nu met elkander nog inniger samenbrengen
tot een blijde weerzien in de hemel.

De families DE VOS-SCHITTEKATTE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf Vandergeynst, Everbeek