

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyrille DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN SEMMERTIER

Geboren te Michelbeke de 1 Juni 1881 en aldaar
godvruchtig overleden de 6 Maart 1953
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Met de dood van de mens leert men de aardse dingen kennen zoals zij zijn: ijdelheid, stof en rook.

H. Alf.

De overledene die wij betreuren, was een goede echtgenoot en vader, bezorgd voor zijn gezin, onvermoeibaar in zijn werken en zwoegen. Sinds langondermijnde de ziekte zijn krachten - hij vocht tegen de kwaal, tot hij voelde dat God hem geroepen had - geduldig en onderworpen aanvaardde hij Gods wil en ontsliep zacht in de Heer.

Geliefde Echtgenote en beminde kinderen, u allen dank ik voor de zorgen en de toewijding waarmee gij mij in mijne ziekte hebt bijgestaan. - Het is altijd pijnlijk elkander te moeten verlaten - maar wij christenen weten dat de dood slechts de overgang is naar een beter leven. - Troost u en bidt voor mij - dat God u zegene en ons eens terug verenige in de hemel.

Beminde broeders, zusters en familie, vergeet mij niet in uwe gebeden en in de H. Mis.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor mij,
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust

Uitg. De Vleeschouwer L. - Coppens, Michelbeke



Mevrouw Cyrille DE VOS, geboren Leonie VAN SEMMERTIER ;
Mr. en Mw. Marcel ROUCKHOUT-DE VOS en kinderen William en Cristel ;
Mr. en Mw. Gaston SCHETTECATE-DE VOS en kind Gisèle ;
Mr. en Mw. Roger DE VOS-DE PESSEMIER ;

De familieën DE VOS, VAN SEMMERTIER, ROELANDT & PLASSCHAERT

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.