



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

***Denise DEVOS***

**echtgenote van de Heer  
Romain SPITAELS**

geboren te Zarlardingne op 6 januari 1937  
en plotseling na een slepende ziekte  
thuis overleden op 3 januari 1998,  
begeleid door de gebeden uit de  
dodenliturgie van de H.kerk.

De families

DEVOS - VANDERSTOCKT  
SPITAELS - VANCAUWENBERGE.  
danken U om uw meelevens en gebed.

Onze wensen voor een voorspoedig, gelukkig en gezegend jaar waren nog maar uitgesproken of zo plots was dit aardse leven voor onze duurzame overledene Denise afgebroken. Inderdaad, het uur van de dood is alleen aan God bekend en de dood komt als een dief in de nacht. Bidden we tot het kerstekind om de kerstvrede voor onze duurzame overledene en ook voor hen die hier achterblijven. Moge onze barmhartige God haar genadig wezen en haar opnemen in het hemels Vaderhuis en dat de algoede God allen belone en zegene al degenen die zo goed voor haar gezorgd hebben.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zaterdag 31 januari 1998 om 19 uur.