

In al uw werken weest uw uitersten indachtig en
gij zult in eeuwigheid niet zondigen. Ec. VII,40



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Denise Alida Estelle DEVOS

echtgenote van Mijnheer
GEORGES GYSELINCK

geboren te Everbeek, de 14 November 1923, en
er schielijk overleden, de 15 October 1952.

Wijs en voorzichtig handelt de mens die zijn
sterfuur altijd voor ogen houdt en elken dag bereid
is voor zijn Meester te verschijnen; want sterven
is het lot van alle mensen op aarde en wij kennen
noch dag noch uur waarop de dood zal komen.

In de bloei van het leven, werd zij als een fris
ontloken bloem weggemaaid en haar plotseling
verscheiden veroorzaakt onder ons een algemene
verslagenheid, want door haar opgeruimd karakter
en de hartelijkheid van haar omgang verwierf
zij de genegenheid van iedereen.

Vaarwel, teergeliefde Echtgenoot, heb dank
voor uw genegenheid. Wees niet ontroostbaar zo-
als zij die geen hoop meer hebben, maar stel al uw
betrouwen op God die goed en barmhartig is.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, ik zeg
u tot wederziens bij den Heer. Vergeet mij niet in
uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. 7 j. en 7 q.
Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)

Dr. Vw A. Modde Everbeek.

**Een milde troost waren ons uw blijken van
christelijke deelneming, hiervoor danken wij
U innig.**

**De familiën DEVOS, GYSELINCK,
DEVUYST en POLS.**