

Heden is U, een Redder geboren
Christus de Heer.

†

Wij vertrouwen aan Gods liefde toe

Mevrouw Elisabeth DE VOS

echtgenote van de Heer Lionel DE VENTER

Zij werd geboren te Erwetegem op 20 november 1918.

Op 19 december 1993 nam zij afscheid
van haar familie in vrede en rust,
gesterkt door het ziekensacrament.

Wij danken
voor alle goedheid,
eenvoud, werkkraft en liefde,
die Elisabeth uitstraalde.
Een vol leven van gestadige opoffering
ligt achter de rug.
Die rijke gaven schonk zij
met mildheid, zonder berekening,
aan haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
familie en vrienden.
Haar huis was een thuis geworden :
warmmenselijk - diepgelovig
onthalend blij
meevoelend in lief en leed
vol gedienschtigheid.

Haar beeltenis blijft
als wenkend voorbeeld
als moed voor het leven
als onderpand van ware tevredenheid :

Moederken

't en is van u hiernederwaard,
geschilderd of geschreven
mij, moederken, geen beeltenis,
geen beeld van u gebleven.

Geen tekening, geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk van steene,
't en zij dat beeld in mij, dat gij
gelaten hebt alleene.

O moge ik, u onweerdig, nooit
die beeltenis bederven,
maar eenzaam laat ze leven in
mij, eerzaam in mij sterven. (G.G.)

Wij danken U, Heer,
zij was een mens om van te houden,
iemand die ons toonde,
hoe in het alledaagse groot te zijn.

Onze Lieve Vrouw van Wintentak,
troosteres in nood,
spreek voor haar en voor ons ten beste bij Uw Zoon.

De familie dankt U voor uw gebed en deelneming.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.