

Maar als het Liefste weg zal zijn dat gij bezat op aarde, dan zult ge voelen aan de pijn wie U tot leven baarde.



TOT ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

ELODIE DE VOS

echtgenote van de heer
REMI BERTOUIL

geboren te St. Martens-Lierde op 23 mei 1894 en godvruchtig naar haar Schepper weergekeerd op 23 oktober 1968, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Het kostelijkste, dat we op aarde kunnen verliezen is onze teerbemide moeder. Een moeder, die voor haar kinderen bidt, werkt, waakt, zorgt en offert, is het schoonste dat op de wereld te vinden is.

(Mgr. Dupanloup)

Voor echtgenoot, kinderen en vrienden, was ze het helder beeld van goedheid, van trouw, van liefde en dienstvaardigheid in de kleine, maar moeilijke dingen van elke dag.

In al haar eenvoud was zij een ongekunstelde moeder, echt, sober en waar. Zij muntte uit door zachtzinnigheid, verdraagzaamheid en wijsheid.

In een onberispelijk, godsdienstig en diepvroom leven putte zij de kracht van haar deugden. Met haar fijnaanvoelend gemoed vond zij gemakkelijk haar God en innig verenigd met Hem droeg ze haar zware kruisen.

Haar zachte en stichtende dood was dan ook de zichtbare bekroning van haar schoon leven, waarin ze alles van zichzelf had gegeven.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, dierbare familieleden en vrienden, mijn taak is volbracht, troost elkaar in de beproeving en leeft zo, dat gij elkaar gelukkig maakt, zodat wij allen eens samen kunnen zijn bij de Heer in de Eeuwige Vreugde.

Erwaarde zusterkens, voor uw liefdevolle verpleging en uw gebed, dank ik U.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Mijnheer Remi Bertouil,

Mijnheer en Mevrouw
André Van Den Bossche-Bertouil en
kinderen Hugo, Lilliane, Herman en Rik,

Mijnheer en Mevrouw
Armand Pieters-Bertouil en kinderen
Krista, Hans, Vera en Greta.

De familiën **De Vos, Vanderstichelen,
Bertouil en Van Wijmeersch**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van innige deelneming.

Druk. De Vos Dorp 9 St.-Martens-Lierde