



Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan

MEVROUW

ELODIE DE VOS

echtgenote van de Heer

GEORGES VAN DE WATTIJNE

geboren te Nederbrakel op 21 december 1899
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel, op 20 april 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Nu laat de Heer Zijn dienares in vrede tot
Zich komen en Hij toont haar nu het heil en
het geluk, dat Hij voor haar heeft gereed ge-
maakt gedurende de vele jaren, die zij op aarde
heeft geleefd in trouw geloof, in harde werk-
zaamheid en moeizaam lijden. Zij minde het
leven hier op aarde, als een rijke gave van de
Vader en als een woonplaats bij de medemensen,
die zij altijd met goedheid bejegende.

Het is pijnlijk van haar afscheid te nemen,
maar één ding troost ons, te weten dat zij op-
genomen is in de vriendschap van God.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
die mij zo lief waart en die voor mij zo goed
zijt geweest, ik dank u voor alles wat gij
voor mij hebt gedaan. Moge de Heer U be-
schermen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE VOS, VAN DE CAPPELLE,
VAN DE WATTIJNE en VAN OUDENHOVE,
danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. De Ruyver, Brakel