

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA-ANNA DE VOS

echtgenote van Mijnheer

Louis ELEBAUT

geboren te Zegelsem, de 12 Februari 1900
en er schielijk overleden, de 8 November 1951,
gezalfd met de H. Olie.

*Lid van den Bond van het H. Hart
en van de Boerinnengilde.*

Het was een geweldige slag op het hart toen plotseling het nieuws zich verspreidde: moeder is gestorven! Want zo onvoorziens is de duurbare overledene uit het leven weggerukt dat er geen tijd meer werd gegeven om nog enige schikking te nemen.

Gij hebt ons aldus o Heer, het duurbaarste ontnomen wat wij op aarde bezaten: onze goede moeder! Want zij was een voorbeeldige vrouw, een waardige moeder. Uw inzichten, o Heer zijn ons onbekend, doch ons Geloof zegt ons dat al uw werken barmhartigheid zijn, liefde en goedheid. Wij buigen het hoofd en met gebroken hart stamelen wij: « Onze Vader, Uw wil geschiede. »

Duurbare echtgenoot, mijn plotseling afsterven bij uw afwezigheid heeft U pijnlijk getroffen. Doch bedaar uw droefheid en beweent mij als een afwezige, niet als een dode. Mijn teergeliefde Simone, gaarne was ik nog bij U gebleven, opdat g'u niet alleen zoudt voelen en om nog wat te helpen in jonge leven... doch de Heer heeft het anders geschikt. Met uw beider beeld in mijn hart, met mijn laatste gedachte aan U, ben ik naar O. L. Heer gegaan. Vandaar zal ik nu over U waken en U helpen. Bidt gij intussen veel voor mij.

Duurbare Broeders en Zusters, geliefde Familie, die mij zo duurzaam waart, ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. God lone U om uw genegenheid en uwe gebeden. Tot weerziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef!

7 j. afl.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Louis ELEBAUT ;
Mejuffer Simone ELEBAUT ;
De Familiën ELEBAUT, DE VOS, DE CUBBER, VAN DEN DAELE,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.