

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Emma, Maria DE VOS

echtgenote van de

Heer Albert VAN RUYSKENSVELDE,

geboren te Nederbrakel op 4 november
1911 en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-
Oprakel op 17 oktober 1979,
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

De dood is de overgang naar het eeuwig
leven en de blijde intrede in het hemels
Vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd en be-
mind door haar dierbaren, die jarenlang zich
opofferde om haar zieke echtgenoot met een
engelachtig geduld te verzorgen. Lief en
leed, vreugde en lijden waren haar deel ge-
durende haar levenstocht.

Lange tijd waren haar krachten fel be-
perkt. Tenslotte werd zij geheel gebroken en
ging zij haar Redder en Rechter tegemoet.

Aanvaard Heer haar offer en ook de gebe-
den, door haar echtgenoot, door haar kinde-
ren, haar klein- en achterkleinkinderen en
gans onze gemeenschap, opgedragen voor de
ziel van onze dierbare overledene. Verleen
haar de eeuwige vreugde in het Vaderhuis
en wil ons allen met haar aan het geluk
der heiligen deelachtig maken.

De families DE VOS, VAN RUYSKENSVELDE,
VAN LIERDE, VAN DEN ABEELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel