

Wij groeten U, Kruis, onze enige hoop!



+ BID VOOR DE ZIEL +

van Mijnheer

Emiel DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

María MINCKE

geboren te Michelbeke de 9 december 1882 en god-
vruchtig overleden te Zottegem de 16 maart 1956
gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de H. Hartbond.

Deze brave man was een christen uit één stuk. Hij stelde zijn godsdienstige plichten boven alles. Zijn woorden en daden waren stichtend voor zijn huisgezin en voor alle mensen.

Iedereen weet dat hij zeer hard heeft gewerkt en gezwoegd. Steeds had hij het welzijn van vrouw en kinderen op het oog.

Hij mocht lange jaren bogen op een goede gezondheid tot een pijnlijke en dodelijke ziekte hem onverwachts nedervelde.

Wie zal ons zeggen hoeveel die goede man sindsdien in ziel en lichaam geleden heeft? Maar hij doorstond alles met geduld en met de ogen gekeerd naar het Kruis.

De Zaligmaker heeft zijn offer aanvaard en hem op de dag van zijn lijden tot zich geroepen.

Duurbare echtgenote, gij hebt mijn zwaar kruis als een moeder van smarten helpen dragen. Heb dank! Wij zullen elkander weerzien.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, bewandelt de wegen van gebed, eer en denkd die ik u heb aangetoond.

Beste familieleden, ik reken op uw gebeden en zeg u vaarwel tot in de Hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Mevrouw Emiel DE VOS,

Mr en Mw René MARTENS-DE VOS en kinderen Dirk en Marijke,

Mijnheer André DE VOS,

De familiën DE VOS, MINCKE, ROELANDT, DE VLEESCHOUWER

danken U van harte voor uw gebeden en uw blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer - Michelp.