

"Wees ook gij bereid, want de menschenzoon
komt op een onverwacht uur".

Lc. XII, 40.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Gabriëlle, Alice, Maria De Vos

Dochter van wijlen Mijnheer VICTOR en van
Mevrouw MARIE VAN DEN DAELE.

geboren te Berchem-Vl., den 30 Juli 1904 en aldaar
godvruchtig overleden den 29 September 1946,
versterkt door de H. H. Sakramenten en den
Pauselijken Zegen.

Een wreede slag komt ons le treffen, zoo plot-
seling en zoo hard. Het verlies van onze gelief-
de dochter en zuster valt ons dubbel gevoelig,
de korte duur van haar levensloop en haar heen-
gaan, die haar verder belet den zeer noodigen
steun te verleen en aan haar moeder.

Hoe zwaar ook dien slag weze, toch willen we
ons ootmoedig onderwerpen aan de raadsbeslui-
ten van God, omdat Hij oneindig wijs en vol
liefde tot ons is. Dit doet ons hopen met volle
betrouwen, want zoo groot is Gods barmhartig-
heid dat geen woord ze kan uitbeelden en dat
ze alle menschelijk verstand te boven gaat.

Teergeliefde Moeder, ik begrijp uwe versla-
genheid en smart bij mijn vroege dood, doch
wees getroost, want al waren we zoo goed bij
malkander, toch heeft God mij geroepen om sa-
men met vader over U te waken.

En gij, mijn Broeders. Zuster en Familieleden,
blijft moeders steun, wees vader en mij indachtig
tot op den dag, dat de Heer ons allen zal ver-
eenigen om nooit meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

300 d. afl.

Mevrouw weduwe Victor DE VOS-VAN DEN DAELE,
Mijnheer en Mevrouw Hiloné DE VOS-VAN HAMME;
Mijnheer en Mevrouw Antoine D'HOOP-DE VOS;
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE VOS-BOUDRINGHIEN;
Mijnheer en Mevrouw Raphaël DE VOS-LAMPOLE;
Mijnheer en Mevrouw Etienne DE VOS-VANDERCOILDEN;
De familieën DE VOS, VAN DEN DAELE, DE SPRIET en MAHIEU,

BEDANKEN.