



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Gabriëlle Yvonne DE VOS**

weduwe van De Heer Albert BAGUET

geboren te St. Maria-Lierde op 6 februari 1916  
en godvruchtig overleden in het  
rusthuis St.-Ursmarus te Zegelsem  
op 24 april 1996,  
gesterkt door het sakrament van de  
ziekenzalving.

Yvonne was stil vanuit de Hoogstraat naar Zegelsem vertrokken. Naar het rusthuis bij de zusters. Af en toe eens naar de kliniek. Ze kwam adem tekort, steeds meer en meer. Ze was ten einde kracht. Zo is zij gestorven. Niet onverwacht. Zacht heengegaan. Zij was in het leven gekomen op het moment dat moegeleefde mensen liever vragen naar de hemel. Zij zijn dan als de zon die 's avonds, helemaal rond, de aarde heeft gezien. Maan en sterren vertellen hen in de nacht hoe mooi het allemaal is geweest. Onder al die sterren seint nu een moeder met een handgebaar tussen de wolken. "Vergeet mij niet. Ik hield van jullie".

"Ze was stellig één van de aardigste mensen die we hier hebben gekend", zegt men in Zegelsem. Ook Roger en Annie getuigen dankbaar. "Moeder was nooit opstandig, altijd content", zeggen ze fier. Ze was geduldig, meelevend, invoelend. Een wijze vrouw die de waarde van een boek verstond. Ze las graag. Ze wist veel maar pronkte niet. Een stille, ingekeerde vrouw die veel verdroeg maar nooit kloeg. Ze volgde als kenner van de wielersport de koers van Serge. Ze trok in vaders tijd vaak mee in het spoor van de Baguets. Ze was zoals de beste moeders die uit zorg en vanuit hun moederschoot altijd vragen naar de kinderen.

Yvonne is stil geworden als bloesem die op de bomen bloeit. Bloesem is goedheid en weelde. Bloesem is van korte duur. De vruchten komen later. Weten de vruchten die na de bloesem komen nog van de bloesem? De afscheidstranen om deze moeder zijn zachte en dankbare regendruppels over een innig leven. Heeft zij een moeilijk leven gehad? Kwade dagen? Ze moest als ieder mens vrede sluiten met het verdriet. Om wat er misschien had kunnen zijn en soms niet was. Zij heeft moedig geleefd. Zij heeft als de besten wel en wee sportief gedragen. Zolang wij haar niet vergeten, leeft zij voort.

De families :

**DE VOS - BAGUET**  
**BEQUE - VAN CEUNEBROECK**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.: RAOUL, Brakel