

Wie met Kristus het lijden ingaat zal met Kristus  
verrijzen.

†

ZALIG AANDENKEN AAN MIJNHEER  
**Georges Sylvain DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Rachel ROELANDT**

geboren te Godveerdegem de 26 Oktober 1901 en god-  
vruchtig overleden te Zottegem de 11 Januari 1951  
versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de  
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Welke heilige is zonder strijd gekroond? Denk hoe  
hij verrijzen zal met eer en heerlijkheid! H. Chrysost.

Hij was een trouwe man, een minnende vader. Vol  
zorgen heeft hij zijn strijd gestreden en moedig doorge-  
werkt, zijn plicht ten bate.

Gij allen die met de banden van het vles of van de  
vriendschap aan hem verbonden zijt, verenigt Uw ge-  
beden met die van de H. Kerk om aan te vullen wat  
voor God zou ontbreken, opdat hij onverwijd het loon  
van zijn werken ontvange.

Duurbare echtgenote, kindertjes lief, broers, zusters  
en familie, helpt elkaar in wijsheid en vrede, en helpt  
mijn ziel.

Beste kinderen, tedere vrouwe,  
laat Uw tranen vrijelijk vliën ;  
maar, in het diepste van Uw rouwe,  
hoopt op een zalig wederzien !

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
300 dag, afluat.

De familiën DE VOS, ROELANDT, VAN DE KERKHOVE en  
DE TANDT ;

innig getroffen door de blijken van ge-  
negenheid en deelneming in hun rouw

**B E D A N K E N**

.....  
Uitgever - DECLERCO - Godveerdegem