

Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Georgine-Hélène DE VOS

echtgenote van Mijnheer  
Albert BOUSARD

Geboren te St Denijs-Boekel, de 24 maart 1914 en god-  
vruchtig overleden te Gent, de 13 november 1961.  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.  
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Sneller dan de draad door de wever, zijn mijn dagen af-  
gesneden, zij zijn verslonden zonder enige hoop te geven.  
Gedenk, O Heer, dat mijn leven slechts een adem is en dat  
mijn ogen de goederen der aarde niet meer zullen zien.

In welke verlatenheid werpt ons het verlies van deze tede-  
re vrouw en moeder! Het geheugen van haar liefde voor ons,  
van de zorg die zij droeg voor ons geluk, doet ons wenen...  
Helaas, zij is ons ontnomen en indien wij zuchten over haar  
dood, 't is omdat wij gevoelen wel een verlies wij ondergaan.

De genade van de H. Geest weze met u en schenke u de  
troost die gij nodig hebt bij dit verlies.

De beproeving schijnt ons zo zwaar te zijn, maar de Heer  
die ze ons overzendt en ons meer bemind dan wij ons zelf  
beminnen, zal ons helpen om mettertijd te verstaan dat dit  
de grootste gunst was, welke Hij aan de overledene en aan  
ons, die haar liefhadden, kon verlenen, want Hij roept ons  
altijd op de stond dat onze ziel het best bereid is.

Duurbare echtgenoot, kinderen, broeders en zusters, gij  
weet hoezeer ik u beminde, blijft mij indachtig in uw gebeden,  
ik reken vooral op mijn zuster kloosterlinge mij elke dag te  
gedenken in haar gebeden. Blijft elkaar beminnen en wij zul-  
len samen in de Hemel elkaar weerzien.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust.

Heer Albert BOUSARD;

Heer Marcel BOUSARD;

Heer Daniël BOUSARD;

Heer Jozef BOUSARD;

De familiën DE VOS, BOUSARD, VAN DEN HAUTTE en LOBEL,

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en  
gebeden, betoond bij hun rouw.*