



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## **Gilbert DE VOS**

**echtgenoot van**  
**Mevrouw Rachel DE TEMMERMAN,**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op  
5 februari 1906 en godvruchtig overleden in  
de St.-Elisabethkliniek te Zottegem  
op 25 oktober 1989,  
voorzien van de HH. Sakramenten.  
Gepensioneerd mijnwerker.

In de herfst van zijn aardse leven is Gilbert  
een nieuw leven begonnen.  
Eenvoudig en stil, eerlijk en plichtsgetrouw  
werkte deze man, klein maar dapper, zich  
moedig door het leven.  
Hij verloor zijn hart in de geliefde Dompels  
en uit hun trouwe liefde werden in hun  
nestje een handvol kinderen opgekweekt. In  
de tijd van het arme Vlaanderen ging dat.  
Samen met zijn vrouw werkten zij voor het  
welzijn van hun kroostrijk gezin.  
Van zijn veertiende was Gilbert fostman.  
Zowat 20 jaar ging het, om na zijn mijn-  
werkersloopbaan nog vele jaren « de cam-

pagnes » te doen om die vele mondjes te  
voeden. Eenmaal op rust kon hij nog niet  
stilzitten. Hij werkte in zijn tuin of knapte  
karweitjes op. Tussendoor kwam hij eens  
binnen om uit te blazen of om bij moeder  
te zijn.

God, onze Vader, geef hem na een leven  
van zwoegen de eeuwige rust. Wij danken  
U voor zijn voorbeeld van doorzettingsver-  
mogen.

Goede echtgenote, mijn heengaan verbreekt  
een lang, gelukkig diamanten huwelijksleven.  
Onze dierbare kinderen en kleinkinderen wa-  
ren onze trots. Blijven zij ook moeder met  
hun tere zorgen omringen. Mogen wij met  
onze dierbare familieleden, geburen en vrien-  
den in gebed verbonden blijven.

De families

DE VOS, DE TEMMERMAN, DE VROE,  
HAEZEBROEK, SCHIETTECATE,  
LOTERMAN,

danken U.

Namis : 12 november 1989 om 9.30 uur.

---

Rouwleiding bvba «RAOUL», Brakei  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakei