



Dankbaar willen wij in ons gebed gedenken

DE HEER

Guy DE VOS

echtgenoot van **Mevrouw Jeannot MINNE**

geboren te Nukerke op 21 juli 1927
en godvruchtig overleden te Ronse
op 10 juni 1997,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

De families DE VOS-GEEENENS
en MINNE-GOTTIGNY

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis in de parochiekerk St.-Martinus te Melden
op zondag 17 augustus 1997 om 9 uur.

Lieve Bompa,

Jij stond altijd klaar om bij ons te komen babysitten. Dat waren plezierige uurtjes want van jou mochten we alles doen, zelfs deug niet zijn.

Het communiefeest was ons laatste volledige familiebijeenkomst. Het Kerstfeest zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. We zullen je heel erg missen Bompa. We sturen nu onze zoenjes naar de hemel.

Pauline en Benoit.

Jij was een sociaal voelend mens en erg optimistisch. Alle vrijdagen ging jij kaarten en biljarten.

Destijds was jij ook een graaggeziene figuur bij de leerlingen van het M.P.I.S. in Eine.

Jij zorgde met veel liefde voor je twee kleinkinderen.

Vaarwel lieve man, goede vader en schoonvader en beste Bompa.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.