

†

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

HELENA DE VOS

geboren te Nederbrakel op 16 juni 1899 en
godvruchtig overleden in Rustoord „Najaarszon”
te Brakel op 27 oktober 1993,
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lenatje heeft zich gehaast om nog voor het feest
van Allerheiligen „thuis” te zijn. Want als morgen
de zaligsprekingen zullen worden voorgelezen dan
zal zij er bij zijn.

„Zalig de armen van geest, want zij zullen God
zien” Haar grootheid lag in haar eenvoud. En met
die eenvoud heeft zij vele diensten bewezen: jaren
lang aan haar familie, aan haar broer Victor, aan
de bewoners van „Najaarszon” Diezelfde eenvoud
heeft haar een tevredenheid geschonken, benijdens-
waardig in 'n tijd van luxe en comfort die 's mensens
hart jachtig en onrustig maken. Diezelfde eenvoud
maakte haar dankbaar om de kleinste attentie.
De zes laatste jaren van haar leven waren een
apotheose van stil gelukkig zijn bij het tastbaar
ervaren van Gods Voorzienigheid in de vele handen
die haar met tederheid en zorgen hebben omgeven.
De aanwezigheid van de zusters maakte haar
vertrouwwol en rustig en tegenover elk personeelslid
van Najaarszon was zij voorkomend en erkentelijk.

Dat alles wist zij te voeden door een ongekunstelde
vroomheid van kindsbeen af geërfd en als een kost-
baar bezit gekoesterd.

Om dit alles heeft zij een plaats verdiend temidden
van de vele eenvoudige heiligen die de gelovige
gemeenschap deze dagen vereerd. Mocht zij van
daaruit een voorspreekster zijn voor alle mensen
van het rusthuis, zoals zij hen hier beneden gaarne
heeft gezien, en voor allen die haar lief waren.

Namis op zaterdag 27 november 1993 om 17 uur
in Rustoord Najaarszon.

De families DE VOS-DE GEETER
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel