



BID VOOR DE ZIELERUST

van wijlen DE HEER

HENRI DE VOS

echtgenoot van

Mevrouw ANNA DE BEER

Dokter in geneeskunde.

Erelid van de H.Hartbond — Lid van de Kerkraad

Ere-Voorzitter van de Oud-strijdersbond

geboren te St-Kornelis-Horebeke de 16 september 1883

en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke

de 19 januari 1959

versterkt door de H.H. Sacramenten

Wetenschap is edel en schoon ; ten dienste van een godvrezend man is zij een werktuig van grote weldaden en een bron van heil voor hem en voor anderen.

Eer de geneesheer, omdat gij hem nodig hebt. Ook hem heeft de Heer geschapen. (Eccles. 38 - 3)

Zijn dagelijks werk is : troosten, verzachten, genezen en - bidden voor zijn zieken. (Eccles. 38 - 14) — ; door zijn dienstvaardigheid en goedheid, het vertrouwen en de genegenheid van zijn zieken winnen : zware verantwoordelijkheid durven nemen. Zó, al weldoende, veel troost brengen in menig huisgezin.

En als dit alles geschiedt, met steeds voor ogen, het woord van de Goddelijke Meester : « al wat gij doet voor de mijnen, doet gij voor Mij en Ik zal U lonen », dan verwondert het niet, dat, zo iemand terugkijkend op zijn leven en het einde voelend naderen, in vrede, de laatste H. H. Sacramenten ontvangt, en dan, nog vrediger, de ontmoeting met de Heer betrouwvol afwacht.

Zieken en bedroefden, en allen die de geachte overledene vaderlijk verzorgd en getroost heeft ; ook gij Konfraters in geneeskunde, strijdmakkers en vrienden, gedenkt U mijner in gebed.

Wij wisten niet hoe goed gij waart hoe recht van aard. tot gij van ons zijt heengegaan.

Wij wisten niet dat gij ons zó beminde dat wij zoveel

U, onvergoed, nog schuldig staan.

Wij weten thans in 't licht van tal herinneringen dat gij nu leeft in luister van God's licht.

Duurbare Echtgenote, gij weet dat ik mij betrouwvol neergelegd heb bij God's beschikking. Uw Geloof weet ik sterk genoeg om, in deze beproeving te blijven bidden : « Onze Vader ... uw Wil geschiede ».

Ik dank U voor uw liefde en toewijding.

Geliefde Zonen, eert uw moeder alle dagen van haar leven. Blijft onder elkander verenigd en dient God en Maria getrouwelijk.

Beminde Broeders en Zusters, Gij vooral Bruid des Heren, Bloedverwanten en Familieleden, ik weet dat gij voor mij bidt. Ik dank U voor uw oprechte genegenheid.

Aan allen tot weerziens bij Hem. Die bij monde van de celebrerende priester over ons stoffelijk overschot, Zijn verklaring zal herhalen : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. »

Tot weerziens bij Hem, de Koning voor wie alles leeft-

Maria, Troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Mevrouw Henri DE VOS-DE BEER,

Heren André, Roger, Dokter Ghislain en

Marc DE VOS,

De Familiën DE VOS, DE BEER en DE

RONNE.

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank.