

*Sterven is ten ruste gaan  
Moe van aardse taken  
Om in eeuwigheid voortaan  
bij de Heer te ontwaken.*

†

*Aandenken aan*

mevrouw

*Henriette De Vos*

weduwe van de heer

Lucien DEGEETER

Geboren te Oprakel op 8 mei 1926  
en godvruchtig overleden in het rustoord  
"La Providence" te Vloesberg op 5 maart 2006,  
gesterkt door de H. Sakramenten.

---

De families DE VOS, DANTOU en  
DEGEETER, MERCHIERS danken u  
voor uw blijken van deelneming.

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk Sint-Martinus te Oprakel  
op zondag 26 maart 2006 om 9 uur.

Mijn Moederke

Er is van u hiernederwart,  
geschilderd of geschreven,  
mijn moederken,  
geen beeltenis van u gebleven.

Geen tekening,  
geen lichtdrukmaal,  
geen beitelwerk van stene  
tenzij dat beeld in mij,  
dat gij gelaten hebt,  
allene.

O moge ik u onwaardig,  
nooit die beeltenis bederven,  
maar eenzaam laat ze leven in mij,  
eenzaam in mij sterven.

*Guido Gezelle*