

« De dood der rechtvaardigen is het einde der ellende en de ingang der zaligheid ».



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Hilda DEVOS

weduwe van

de Heer Richard, Jean BAUWENS,

geboren te Zarlardinghe op 20 april 1903 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 30 juli 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is geschied. Moeder is niet meer; zij is weergekeerd bij de Heer die haar ons geschonken had.

Sinds lange maanden sloopte een bittere kwaal haar gestel, maar altijd bleef zij opgeruimd en optimistisch. Met geduld en onderwerping droeg zij haar kruis en haar moeilijkheden. Zei Christus niet: « Hij die

Mijn discipel wil zijn, hij neme dagelijks het kruis op en volge mij ».

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U zeer oprecht voor uw vele zorgen en uw genegenheid tijdens mijn leven. Vanuit de hemel blijf ik samen met vader over U waken. Uw schoonste kinderdank voor ons zal zijn veel voor onze zielerust te bidden.

Beste bloedvewanten en vrienden, schenk mij ook een vurig gebed.

De families

DEVOS, BAUWENS, HERREGODTS,

danken U.

Namis : zondag 12 augustus 1984 om 9 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel