

God is goed !



Tot volle deelname aan het verrezen leven van Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, is, in een gezegende ouderdom, van ons heengegaan

Zuster Marie-Françoise

(Mejuffrouw Hortense De Vos)

van de Zusters
van Sint Franciscus van Opbrakel.

Zij werd geboren te Sint Martens-Lierde op 14 november 1893, zij wijdde zich aan de Heer toe door haar Kloostergeloften op 25 augustus 1915 en ontviel ons onverwacht op zondag 25 april 1982, tijdig gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke Zegen en nog dagelijks gevoed met het gebroken Brood van Christus.

In de stilte van haar rustkamer hoorde zij plots de uitnodiging van de goddelijke bruidegom.... haar lamp was en bleef steeds brandend ; haar kleine zorgen en de vele verdiensten van haar zeer gevuld kloosterleven nam zij mee... zo trad zij de Heer tegemoet om te worden opgenomen in de heerlijkheid en de vreugde van Zijn verrijzenis.

Haar roeping en haar kloosterleven tot verheerlijking van God, betekent een zegen voor haar leven, voor haar kloostergemeenschap, voor haar familie en haar medemensen ; het behoudt zijn blijvende waarde :

het werd meer dan goud, meer dan diamant en, op het gedachtenisprentje van haar briljante jubileum in 1980, mocht zij dan schrijven : " Heer, nu over mijn leven langzaam de avond valt, laat mij nog enkel DANK en LIEFDE zijn voor U en alle mensen ".

Haar laatste levensjaren die zij, terug in Opbrakel, mocht doorbrenge in samenleven met haar jongere zuster, als missiezuster-op-rust teruggekeerd uit Rwanda, waren voor haar rustige, aangename en vreugde volle jaren. Bijna met volledige blindheid geslagen was zij aangewezen op helpende handen. Haar dankbaarheid en liefde kon zij nu nog meer tot uitdrukking brengen wanneer zij werd meegenomen naar de kapel voor de eucharistieviering. Daar dankte en loofde zij de Heer voor die uitzonderlijke weldaad. Daar ook bad zij voor allen die haar behulpzaam waren om haar te begeleiden, om voor haar een geestelijke lezing te houden of een geestelijk gesprek, om haar te verzorgen, om haar gezelschap te houden. Hoeveel paternosters ook heeft zij dankbaar en liefdevol voor hen gebeden. Zij was dankbaar als een kind dat alles van anderen moet ontvangen.

Heer onze God, wij danken U om uw goedheid en uw liefde die ons in zuster Marie-Françoise werden geopenbaard. Geef dat haar voorbeeld van dankbaarheid en liefde mag voortleven in ons midden. Schenk haar de vreugde te mogen aanzitten aan het eeuwig paasmaal, zoals Jezus het beloofd heeft aan zijn getrouwen.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare