

De Meester is daar en Hij roept U ...



Vroom aandenken aan  
meijuffrouw

## IMELDA DE VOS

geboren te Sint-Martens-Lierde op 9 september 1902 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 18 oktober 1983, gesterkt in haar geloof door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Gewezen onderwijzeres  
Lid van de bond der gepensioneerden

Maandenlang heeft ze er voor gebeden en ernaar getracht de weg terug te mogen vinden naar haar zó geliefd geboortedorp... naar haar geboortehuis onder de schaduw van de parochiekerk, waarmee ze ook zo vergroeid was... meteen gingen haar gedachten naar vader en moeder... naar die ideale thuis, waar het schamel maar zo smaakvol brood gedeeld werd tussen de acht opgroeiende kinderen, waarvan er vier aan de Heer werden afgestaan om Hem totaal te volgen in dienst van de kerk... onvoorstelbaar offer... bron van hemelse vreugde, die de wereld nooit heeft kunnen geven.

Juffrouw Imelda is ingegaan op de moge-

lijkheid die Christus heeft gebracht, ook in het leven van de vrouw: vrij te kunnen kiezen tussen het huwelijk en het ongehuwd zijn, tussen het lichamelijke en het meer geestelijk moederschap ... ze vertelde zo graag over haar werk tussen de kinderen... Haar levensroeping! over de familiefoto's één rijke familiegeschiedenis... een gezegende thuis.

Ook voor haar komt dan op zekere leeftijd de aftakeling die haar heel diep moet getroffen hebben maar die ze in de eenzaamheid van haar kamertje de Heer heeft aangeboden als het laatste maar tevens het grootste offer, om daarmee op het door God gewilde ogenblik de weg naar haar eeuwige thuis op te gaan, om er met alle familieleden, die reeds zijn voorgegaan te bidden, in deze Rozenkransmaand en Missiemaand, voor haar Zuster Religieuse, voor haar familieleden, buurtmensen, de leden van de Derde Leeftijd... en voor al diegene waarvoor ze op school het beste van zichzelf heeft gegeven.

Ten paradijze voeren haar nu de engelen.

### De families De Vos - Beerens

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.