

Op U Heer heb ik gehoopt
want Gij zijt mijn sterkte en mijn toevlucht.



Tot vroom aandenken aan

Mejuffer

Jeanne Devos

dochter van wijlen

Gustaaf & van Antoinette Busschots

geboren te Ronse op 5 oktober 1899 en er god-
vruchtig overleden op 23 oktober 1975, gesterkt
door de laatste H. Sacramenten.

De dierbare overledene was een ingoede vrouw,
bezorgd en bekommerd om het geluk van allen
die met haar leefden. Haar leven lang heeft zij
die zaligspreking van de Heer betracht; Zalig
de zachtmoedigen, zij zullen het land bezitten.
Geduldig, bescheiden dienstbaar en vol vrede,
zo werd zij opgemerkt en gewaardeerd, zo zal
de Heer zelf haar nu de vrede van zijn heerlijk
leven doen delen.

Dierbare broeder Leon, wij waren samen ge-
lukkig, samen hebben we gewerkt voor het
dagelijks brood, het afscheid valt dubbel hard.
Toch weten we dat God ons allen een blij en
blijvend wederzien voorbereidt. Heb dank voor
je vele zorgen en bekommerheid voor mij.

Begravenissen R. Devos, Groeneweg 1

Beste familie en vrienden, ik dank U voor uw
tegenmoetkoming en uw vriendschap. Gij allen
die mij dierbaar waart, vergeet mij niet in uw
gebeden,

Moge de Heer haar opnemen in zijn heerlijkheid.

Heer Leon DEVOS,
De families DEVOS en BUSSCHOTS,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

drukk. Dubar