

Heer, wij danken U voor de gave van een zo goede vader!



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de heer

**JOSEPH DE VOS**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA DE BACKER**

geboren te St. Martens-Lierde de 26 december 1898  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
de 29 januari 1968,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Een goed mens is tot de Hemelse Vader teruggekeerd. Hij was een voorbeeldig christen, zonder menselijk opzicht. Zijn eer was het God te kunnen dienen en zijn medemensen te helpen. Hij was rechtvaardig en eenvoudig; waar hij kwam maakte hij vrienden want hij was een hartelijk mens. Aldus was zijn leven een weg naar omhoog, naar de Vader.

Niettegenstaande de beproevingen in het leven werkte hij in stilte voort en leefde gelukkig te midden der zijnen. Hoe hard was dan ook de slag toen drie jaar geleden zijn dierbare en zorgende echtgenote hem tijdelijk werd ontnomen om binnen te gaan in het Rijk van rust en vrede. Doch de liefde van zijn toegewijde kinderen heelde de wonde en allen brachten hun steentje bij om vader een gelukkige oude dag te bezorgen.

Lieve Vader, gij hebt uw plicht simpel en trouw volbracht, gij waart voor ons allen een voorbeeld van diep-christelijk leven, dat zich uitte niet in woorden,

maar in daden. Gij waart voor ons een voorbeeld van offervaardige liefde. Uw leven was een geven zonder tellen, een totale gave aan de anderen. Mocht uw echt-christen-zijn, uw zelfverloochenende liefde in ons leven verder vertolkt worden, aldus blijft er zeker een stukje erfgoed van vader in ons voortleven. Vraag dit, samen met moeder, aan de Heer, voor ons, uw kinderen.

Dierbare kinderen, gaarne zal ik aan uw verlangen voldoen. Laat me nu ook danken voor uw liefdevolle genegenheid, die ik van u elke dag mocht ervaren, voor de troost en de steun mij verleend tijdens deze laatste dagen; uw vele attenties maakten mij gelukkig. Weent niet voor mijn heengaan. Samen met moeder blijven we over u waken en we smeken over u Gods zegen af. Mijn lieve kleinkinderen, die een zonnestraal waart in mijn leven, ik dank u voor uw kinderlijke genegenheid. Pépé vergeet u niet.

Geliefde familieleden, ik zeg u vaarwel, onze liefdeband wordt niet gebroken, ik dank u voor uw trouwe liefde. Bidt voor mij, gij vooral mijn geliefde zusters, de Heer toegewijd.

Dierbare vrienden, ik vergeet u niet bij God. Bidt ook voor mij.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn betrouwen.

---

De families DE VOS, DE BACKER,  
BEERENS en D'HAENENS  
danken u voor uw gebeden en blijken van  
deelneming hun betoond in hun rouw.

---

Drukkerij DE VOS-FRANÇOIS OVERBOELARE