

We danken God omdat Hij ons zulk een  
werkzame vader gaf !



LATEN WE BIDDEN VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## JOSEPH DE VOS

weduwnaar van Mevrouw  
CLARA - COLETA RIMBOUT

geboren te Oubraker op 27 januari 1889 en er  
kristelijk overleden op 9 januari 1967. Gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken en de pau-  
selijke zegen.

Bij de duurzame afgestorvene was langzamerhand  
een vredige stilte over zijn laatste levensjaren  
gekomen. De grote bedrijvigheid van voorheen  
was voorbij en werd ten laatste in een eenzame  
afzondering en zwijgzaamheid herschapen...

Een dankbare oogwenk... een zacht hoofdknik-  
ken met een glimlach... een eentonig geprevel  
getuigen hoe zeer deze man met kalme gelaten-  
heid zijn levenskruis droeg. Geen jammeren noch  
zuchten beroerde zijn lippen : Alléén viel hem  
het hard niet meer te kunnen werken als voor-  
heen. Zijn oude dag was meestal gevuld met het  
onderhoud van zijn overgebleven dierken en het  
verzorgen van zijn tuin.

Zo is de goede man met een lang en wel  
gevuuld leven aan ons voorbijgegaan, die veel en  
hard heeft gewerkt voor zijn gezin, alléén en  
moedig het offer van menige beproeving heeft  
doorstaan tot de Heer hem in een gezegenden  
ouderdom riep tot een ander en beter leven.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, dank  
om uw goede zorgen, waarmede ge mijn oude  
dag, die nooit alléén komt, hebt weten te leni-  
gen. Zorgt voor Hermes die nu zijn vader en zijn  
thuis zal missen, geef hem een liefdevol onder-  
komen bij ieder van U. Helpt me door uw gebe-

den tot de Heer gaan, voor wat me nog belet  
door menselijke zwakheid te komen tot het eeu-  
wig leven en tot de Heerlijkheid beloofd aan al  
wie het geloof bewaart.

God zegene en beware U allen. Tot weerziens  
hierboven.



De families DE VOS, RIMBOUT, VANDERMAE-  
LEN en VANDER POEST,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van deelneming en danken U.

---

Uitg. S. Gyselinck, Oubraker