

Hij wandelde met God (Genesis)

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

JULES DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN DEN BERGHE

geboren te Ophasselt op 5 december 1908
en godvruchtig overleden in de kliniek
te Geraardsbergen op 1 augustus 1972,
gesterkt door de sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoe zwaar valt het verlies van deze mens. Hij was gepensioneerd mijnwerker en muntte niet uit door rijkdom, geld, goed en eer; maar hij diende God door zijn dagelijks gebed; door zijn arbeid heeft hij zijn leven waardig gemaakt. Zijn huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Beproevingen bleven hem, noch zijn gezin, gespaard, maar met zijn geloof wist hij aan de zijnen lessen na te laten vol wijsheid en ondervinding.

Lieve vrouw, dochter en familie, beste vrienden allemaal, het verlies van onze Julien heeft steeds op ons geluk gewogen; en nu wordt ook ik in de vroege herfst van het leven tot O.L. Heer geroepen. Ja, wij weten het: Gods wegen zijn ondoordringelijk. Maar toch mogen wij niet treuren als goddeloze heidenen, omdat wij weten dat dit aardse bestaan slechts een proeftijd is, een voorbijgaand iets, tijdens hetwelke wij ons voorbereiden op het eeuwig gelukkig bestaan bij God. Al zijt gij nu

ook diep bedroefd, gij weet dat God de oneindige wijsheid en goedheid is; gij weet dat, wat in de ogen van de mensen ongeluk en ramp is, in Gods voorzienigheid zegen en bescherming kan betekenen — wij weten dat, wat pijn en droefheid is voor de wereld, loon en blijdschap kan zijn voor de hemel.

Bij het graf van Lazarus sprak Jezus: « Ik ween, omdat hij, die ik liefhad, is heengegaan ». Terecht moogt gij bedroefd zijn bij het heengaan van uw man, vader, familielid en vriend. Want zo sterk was de band tussen u en hem, dat gij u aan dit leven hebt vastgeklampt tot de allerlaatste sprankel hoop.

Maar Jezus troost ons: « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, gaat nooit voor goed ten gronde, ook al is hij gestorven ».

Bid daarom God dat hij uw en mijn smarten moge verlichten.

†

**De families De Vos, Van Den Berghe,
De Lange en De Gauquier,**

danken U innig voor uw medeleven.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.