

In uwe handen, o Heer, beveel ik mijnen geest!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

KAMIEL DE VOS

echtgenoot van

CELINE VAN DE CAPELLE

geboren te Parike den 7 Juli 1867
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 18 April 1944.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het Xaverianen genootschap.

Ik ben geslagen geweest gelijk het gras door de
brandende zon! Ps 101-28

Wie had gedacht dat die sterke man zoo gauw zou
henengaan? Doch aan ieder leven zijn palen gesteld
die men niet overschrijden kan.

Hij was een goede kristen en een zorgzame huis-
vader. Door zijn noesten arbeid voorzag hij in de be-
hoeften van zijn talrijk kroost, leefde sober en spaar-
zaam en betrouwde verder op de Goddelijke Voor-
zienigheid die zorg draagt voor de kruiden des velds
en de vogelen des hemels en met bijzondere liefde waakt
over de belangen der menschen, geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. door het doopsel verheven tot de
waardigheid van kinderen Gods!

Moge de allerrechtvaardigste, allerhoogste en aller-
beminnelijkste wil Gods in alles volbracht, geloofd en in
eewigheid in alles verheven worden! [300 dagen afl.]

Bemide echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en familie hebt dank voor uwe liefde en
goede zorgen; blijft voor mij bidden nu ik voor Gods
rechterstoel verschenen ben om loon naar werker, te
ontvangen. Leef als kinderen Gods om ook met mij
eens de eeuwige rust te genieten.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
300 dagen afl.
Bid de vier akten. (12 jaar afl.)

*Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen op-
rechten DANK.*

Mevrouw Kamiel DE VOS-VAN DE CAPELLE,
kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen.
De Familiën DE VOS, ROELANDT, VAN DE
CAPELLE en CAROUBEL.