

*"Gedenk mens dat gij een kind van Adam zijt,
een mens gemaakt uit klei"*

(uit de liturgie van Aswoensdag)



Met alle genegeheid blijven wij denken aan

DE HEER

Kamiel DE VOS

echtgenoot van Mevrouw
Nelly VINCKE

geboren te Nederboelare op 5 maart 1935 en
overleden te Roeselare op
14 februari 1994,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

De families :

DE VOS, VINCKE,
PION en DE TEMMERMAN
danken U voor uw medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Bij het begin van de veertigdagentijd nemen we
afscheid van een goede echtgenoot, familielid,
vriend.*

*Wij weten het: hij heeft niet voor niets geleefd: in
het werk konden weinigen hem evenaren, in de
ziekte dwong hij onze bewondering af door
moedig te vechten tot het einde.*

*Hij wist wat hem te wachten stond en toch
verwachte hij geen medelijden. Hij bewaarde
ook in de ontluistering door de ziekte zijn
fierheid. Hij wou eerlijk en rechtvaardig door
het leven gaan en niemand moeten in de ogen
kijken. De vele vrienden die hem in zijn ziekte
kwamen bezoeken zijn er getuige van, dat hij
zichzelf bleef, ook in het lijden dat hij hen nog
probeerde te verbergen. Zijn levenstijd op aarde
is te vlug voorbij, te veel heeft hij willen doen.
Maar aan het einde van zijn actief leven en
ziekte volgt niet de dood als onherroepelijk
einde. Waar wij het niet verwachten, daar wacht
de Heer hem op, die zolang in bezorgde stilte
naast zijn lijdensbed stond. Er komt een nieuwe
horizon vrij, waar slechts één woord de weg
baant: LIEFDE.*

*Mogen allen die hem bijstonden in zijn droeve
uur vrede vinden en aanvaarden: nu is alles
volbracht.*

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50



db druk