



*Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God, Zijn Vriendschap
en Zijn Liefde geven.*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Lea DE VOS

geboren te Zegelsem op 29 januari 1933 en plotseling maar godvruchtig overleden te Zegelsem op 8 april 1995, voorzien van de HH. Sacramenten.

Nog vrij onverwacht is een goed mens van ons heen-gegaan. Steeds welgezind en blij, met iedereen een hartelijk woord, leefde zij onder ons, zonder grote woorden, eenvoudig en goed.

Een voorbeeldige vrouw, een goede gebuur, maar vooral een bekommerde Lea voor allen die haar ontmoeten, bijzonder haar familie en vrienden.

Daarom zal haar sterven ook een leegte nalaten, nog het meest voor hen die haar regelmatig ontmoeten. Bij haar waren ze altijd welkom. Ze was blij hen bij haar en rond haar te zien. Zo zal het beeld van deze goede vrouw steeds in ons hart gebeiteld staan. De glorie van de wereld zocht ze niet, wel goed zijn en genegen voor ieder die haar benaderde, bereidwillig en dienstvaardig.

De wit-gele paasbloemen zijn reeds ontlopen. De vogels lieten reeds hun deuntjes horen. nog enkele dagen en Pasen. En toen gebeurde het. Voor deze eenvoudige "allerbeste vrouw" brak de eeuwige lente aan, om samen het eeuwig Paasfeest te vieren. Gods wegen zijn ondoorgroendelijk. Maar wij geloven dat God liefde is. Aan die liefde vertrouwen we ons toe in leven en dood. Moge we troost vinden Heer, genegenheid om te leven, zelfs om de kortste momenten weer aan te kunnen. Want het leven moet altijd verder gaan. Tot het eens onze beurt wordt. Beste Maria, Paula en Gerard, vele vrienden en lieve familieleden, U dank ik voor de vriendschap, uw medeleven, ook bij het overlijden van Hilaire.

God moge uw licht en schutse zijn, een licht is onder ons opgegaan. Jezus is verrezen. Maria is de Moeder van Gods zoon. In dit geloof heb ik geleefd en sterf ik gerust.

O.L.Vrouwke, Hemelse Moeder, wees onze voor-spraak.

De families **DE VOS, ASSEZ** en **VAN DAMME, VAN CLAERENBERGE** danken U van harte voor uw medeleven en gebeden die een ware steun en troost voor ons waren.

*De namis zal opgedragen worden in de kerk op
vrijdag 12 mei 1995 om 19.00 uur te Zegelsem.*

Rouwcenter "Funeralia" Brakel-Zwalm 055/499354 - 428480