

« Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn ».

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

LEON DE VOS

weduwnaar van Mevrouw
ALICE MEERSCHAUT

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 3 november 1904 en zacht in de Heer ontslapen, op 3 november 1981 in de St. Franciscuskliniek te Brakel, voorzien van de sacramenten van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.



De families **DE VOS, MEERSCHAUT,**
SCHIETEKATTE, LOTERMAN
en **DE WEERDT,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Uitg. J. Ghijs, Delftinge

Wie had een jaar geleden, bij de uitvaart van moeder durven denken dat we nu reeds opnieuw zouden moeten samenkomen, nu om vader naar zijn laatste rustplaats te begeleiden, om er te wachten op de verrijzenis van alle mensen ?

Alhoewel lichamelijk getekend door de arbeid en gehinderd voor het verlies van het gehoor, bleef hij met een heldere geest en met een blij gemoed meeleven met alles wat er rondom hem gebeurde.

De pijn van het verlies van zijn geliefde echtgenote heeft hij in stilte verwerkt en alhoewel hij wist dat hij hier op aarde nog nodig was, toch zal hij ook verlangend hebben uitgezien naar hun hereniging in de hemel.

Vader we danken U voor uw liefde en uw goedheid, voor uw werken en uw zorgen. We willen U in ere houden door uw voorbeeld na te volgen en door vaak nog eens vroom aan u te denken.