

« Het lijden van deze wereld kan niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden ». Rom. 8.



BID VOOR DE ZIEL VAN

JUFFROUW

LEONIE DE VOS

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

**Charles-Louis DE VOS en
Hortense VAN DER POORTEN**

geboren te Ophasselt op 25 juli 1887
en er godvruchtig overleden op 14 juni 1968,
gesterkt door de H.H. sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene is teruggekeerd naar het Vaderhuis. Zij was er reeds lang in gedachten, haar leven immers was een edele betrachtting naar het goede en schone... zulke zielen mogen God zien.

Het leven van de dierbare overledene was schoon omdat zij eenvoudig was, kristelijk zonder gemaaktheid, stipt en zorgvol in de dagelijkse plichtsvulling, vriendelijk en taktvol in de omgang met de evenmens. Haar laatste levensmaanden waren getekend met zwaar lijden... het kruisje van O.L. Heer. Stil, zonder klagen, heeft zij het harde lijden gedragen. God alleen kent de waarde van haar verborgen offer en weet dat zij in haar menselijk lichaam Zijn lijden heeft aangevuld tot redding van de ganse kerkgemeenschap. Daarom bidden wij samen met de H. Kerk: « Heer, wij dragen onze offergaven en gebeden op om U te loven. Aanvaard ze voor de ziel van Uw dienares, die wij vandaag gedenken. Heer, laat haar van de dood overgaan tot het leven ».

Dierbare familie, dank voor de zelfvergeten zorgen, de genegenheid en opbeuring die ik bij u mocht ondervinden vooral in deze droeve lijdensmaanden. Uw gebed blijve voor mij een steun bij God.



**Zeer getroffen door Uw blijken van diep
christelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank, de families :**

DE VOS en
VAN DER POORTEN,

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt