



De Heer, die de Verrijzenis en het Leven is,  
heeft in de Liefde van de Vader opgenomen  
de ziel van

DE HEER

**Machari DE VOS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Renate Schmid**

geboren te Zottegem op 28 april 1952 en overleden  
bij een smartelijk ongeval te Handzame op 15 decem-  
ber 1986.

Lid van de "Schutters Vlaamse Ardennen"

Nooit als nu heb ik aangevoeld hoe schamel en on-  
toereikend woorden zijn. De voorbije dagen, toen als  
een mokerslag het besef tot mij doordrong van uw  
zo plotse en definitieve heengaan, liefste Machari,  
had ik de behoefte alleen te zijn in ons huis, stil-  
letjes weggekropen, verdoofd door de schok van een  
grenzeloos verdriet.

Maar vandaag moet ik sterk zijn – dat verwacht gij  
ook van mij – en moet ik trachten het hoofd rechtop  
te houden op deze laatste gezamenlijke tocht; ik moet  
het verder ook doen voor onze kleine Toenga. Vier  
jaar, het is een korte tijd om samen te zijn. Soms  
denk je: gelukkig de mensen die nooit intens hebben  
liefgehad, hen blijft tenminste de pijn bespaard van het

alleen achterblijven. Maar dat mag ik niet zeggen:  
daar zijt gij zelf ook niet mee akkoord. Er zijn korte  
novellen die meer betekenen dan romans. Voortleven,  
voortleven, zult gij zeggen ! Dat ga ik nu proberen  
te doen. Maar als dat kan, help me dan even van  
waar ge nu zijt. Gij waart de jonge, onstuimige lente  
in mijn leven, en nu sta ik daar, zonder overgang  
alleen in de winter.

Vele mensen hadden je graag nog eens vaarwel ge-  
zegd. Zij zijn hier om je te vergezellen, biddend tot  
aan de poorten van de hemel. Het zal mij sterkte  
geven om ervoor te zorgen dat onze lieve Toenga  
de naam van zijn lieve vader met ere moge dragen  
tot uw rechtmatige trots en deze van allen die U  
dierbaar waren en die met mij verkommerd achter-  
blijven.

*Renate*

De families DE VOS,  
SCHMID en  
D'HOMME

danken U voor de blijken van deelneming in hun  
rouw.

---

Begrafenisond. bvba Raoul, Brakel - T. 055/42.24.49  
Drukk. De Borre, Lierde - Tel. 055/42.20.91



*Wanneer gij verdrietig zijt,  
blik dan opnieuw in uw hart  
en gij zult zien dat gij weent  
om wat uw vreugde schonk.*  
(Kahlil Gibran)