

*Als ik ooit doodga,  
verstik me dan niet in je tranen,  
maar schep een herinnering aan mijn lach,  
niet op mijn graf,  
maar daar waar ik gelukkig was.*



We geloven in het heengaan naar de  
verrijzenis van

**MADELEINE DE VOS**

echtgenote van

**Hubert VAN CAUWENBERGE**

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 16 april 1903

en godvruchtig overleden

in de Sint-Franciskuskliniek te Brakel

op 4 juli 1986,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

---

Druk. A.D.B., Stwg 168, Lierde - (055) 42 20 91

*Een leven lang heb ik steeds iedereen  
bemind :*

*mijn kinderen, kleinkinderen, achter-  
kleinkinderen en nog zoveel andere  
mensen ;*

*maar hoezeer ik « Ber » heb lief  
gehad en hij mij, heb ik tot mijn  
laatste uur beseft.*

**DANK AAN ALLEN.**

Vrouw, moeder, marraine, wederkerige  
dank.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

---

Hubert VAN CAUWENBERGE,  
kinderen en familie betuigen hun erken-  
telijkheid voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

NAMIS : zaterdag 19 juli 1986 om 7 u. 30.