



Biddend blijft u gedenken
de heer

Marcel DE VOS

weduwnaar van mevrouw

Victorine Monseur

Hij is geboren te Zarlardinghe de 20 mei 1911
en vroom in de Heer ontslapen te Oudenaarde
de 21 januari 1975, gesterkt door de HH. Sacra-
menten van de zieken.

Lid van de mijnwerkersbond

" Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de
koorts ".

In die woorden vindt ieder mens zijn levens-
weg. We hebben Marcel gekend in volle toe-
wijding, op het gevaarlijke werk, in de drukke
activiteit om echtgenote en kinderen, in zijn
spontane jovialiteit bij vrienden en kennissen,
in zijn dienstwilligheid om iedereen te helpen
in nood.

Diep lijdend moest hij afscheid nemen van zijn
betreunde echtgenote, en de pijn van deze on-
verwachte scheiding kon niet gedempt worden
door attentievolle genegenheid van de omgeving.

Bewust van zijn toestand, vond hij de kracht en
de gelatenheid om, in dank voor de mensen
rondom zijn ziekbed, de dood klaar in de ogen
te zien en gelaten te aanvaarden. De Heer vond
zijn dienaar niet onvoorbereid, maar klaar voor
de grote stap. En de Heer zal er tevreden over
zijn.

Beste kinderen en kleinkinderen, alles heb ik
aanvaard, ook de dood om u nog schoner te
laten leven. Dank voor uw begeleidende goed-
heid en trouwe meelevens : waardige dank voor
al het goede dat voor u allen werd gedaan.
Bidt nu samen met ons, zó blijven we nog één
familie.

Bemide neven, nichten, vrienden - mijnwerkers,
goeie geburen en kennissen, moge de weder-
zijdse liefde op deze wereld nu opengaan in
één-blijven door gebed en schone vriendschap.
De Heer brengt ons eens samen.

H. Barbara, patrones op ons werk, blijf nu ook
onze voorspreekster.

De families

DE VOS, MONSEUR,
VERSTRAETEN, LEROY,

danken U om uw vroom gebed en uw
medevoelen in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge