

H.H. Harten van Jezus en Maria, Uw Rijk kome !



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer

Marguerite DEVOS

geboren te Everbeek de 1 februari 1901 en er
overleden de 31 juli 1960,
versterkt door de H.H. Sakramenten en de
Apostolische Zegen.

«Om martelaar te worden is er geen zwaard
noch vuur nodig : het is genoeg verduuldig te
zijn in het tegenwoordig lijden !»

Als de H. Gregorius hier spreekt over het ge-
wone lijden dat de ouderdom meebrengt, hoeveel
te meer kunnen deze woorden niet toegepast
worden op de duurzame overledene die wij van-
daag betreuren ? Parochianen die reeds een ze-
kere ouderdom hebben, hebben Juffr. Marguerite
nooit anders gekend dan ziekelijk en lijdend.

Opgevoed in een kristelijke familie heeft de
eenzaamheid haar godsvrucht verdiept. Tot wie
kan men zich beter wenden in nood en lijden
dan tot God, die de beste der vaders is ?

Onwillekeurig komt in zulke gevallen de be-
denking van de grote Heilige Benediktus voor
de geest. «Hoe zullen wij verwonderd opzien,
in het ander leven, naar sommige Heiligen, die
wij goed gekend hebben, maar aan wie wij niets
bijzonders hebben bemerkt !» God alleen kent
de inwendige waarde van de mens, zegt ons de
H. Schriftuur. En zoals alle goede vaders en moe-
ders heeft Hij een rechtmatige voorliefde voor
zijn kinderen die zwak en lijdend zijn !

Teergeliefde broeders, zusters, duurzame bloed-
verwanten en kennissen, ik dank U voor uw grote
gegenheid ! Vaartwel en bidden we voor el-
kaar in afwachting van het blijde weerzien bij
de Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,
En dat het eeuwig Licht haar verschijne !
(Dodenofficie)



DE FAMILIE DEVOS,

dankt om uw blijken van kriste-
lijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam, koster, Everbeek