



Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en geef de
eeuwige rust aan de ziel van

MEVROUW

MARIA DE VOS

echtgenote van Mijnheer

EMIEL TORTELBOOM

geboren te Michelbeke, 2 november 1884 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, 1 december 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur »

Lid van de vrouwenbond van het H. Hart

Vereerd met de zilveren palmen der kroonorde.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
De dood der rechtvaardigen is het einde van hun arbeid
en hun lijden, de bekroning van hun strijden en is de
haven van het eeuwig leven.

Zij was goed en minzaam in gans haar handel, werk-
zaam en bezorgd voor het geluk van haar man en kin-
deren, daarom werd zij door elkeen geacht en bemind,
zij was geduldig en vol overgave aan Gods wil in haar
langdurig lijden. Moeders gedachtenis en voorbeeld
zal dan ook in zegening bewaard worden.

Duurbare echtgenoot, dat God U lone voor uw grote
genegenheid en uw goede zorgen waarmee gij mij om-
ringdet. Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
ik ben U voorgestaan naar een beter leven, waar wij
elkander zullen wederzien om nooit meer te scheiden.
Vaart allen wel en bidt voor mijn ziele! ust in de H. Mis

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer Emiel TORTELBOOM ;

Heer en Mevrouw Marcel TORTELBOOM-SELOS ;

Heer en Mevrouw Hilaire LIMPENS-TORTELBOOM ;

Heer en Mevrouw Germain TORTELBOOM-VAN DEN BERGE ;

De familiën DE VOS, TORTELBOOM, ROELANDT, DE DECKER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.