

Uw H. Wil geschiede, o Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

MARIA DE VOS

echtgenote van Mijnheer

Raymond Van Petegem

geboren te Ste Maria-Lierde de 31 mei 1879 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Martens-
Lierde de 10 februari 1961. Gesterkt door de laatste
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Eenigzins onverwachts, doch niet onvoorbereid,
heeft O. L. Heer die goede echtgenote en moeder
tot Zich geroepen. Zijn H. Wil geschiede ! Altijd
zou haar afsterven te vroeg gekomen zijn, omdat
wij zoveel van haar hielden, omdat haar leven zo
nauw met dat harer familie was vergroeid.

Wij troosten ons, met christelijke levensovertui-
ging, omdat wij weten moeder dat gij kalm, zacht
en rustig gestorven zijt, zoals alléén zij sterven die
voor het hemelsgeluk voorbestemd zijn.

Het is zó zalig voor de kinderen, dat zij, om goed
te leven, alleen moeten denken aan moeders handelen
zoals zij het haar kinderen voorbeeld.

Bemide echtgenoot, uw zorgzame wake rondom
mijn ziekbed, uw liefdevolle zorgen, moge de Heer
nu, naar waarde belonen ! Het was mij een troost en
opbeuring gedurende mijn zware lijdensperiode.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik heb uw weder-
liefde zo sterk aan gevoeld ! Ik dank er u om. Gode
lone, beware en bescherm u in het verdere leven.
Eert uw vader, zo blijft ge trouwe kinderen van uw
ouders. Tot weerziens allen die ik lief had. Bidt God
voor mijn zielrust.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)



De familiën

VAN PETEGEM, DE VOS,
VAN DAMME en
WEBBEGEERT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.