

Zalig die uwen Naam liefhebben, o Maria, en deze die U aanroepen, zullen in het uur hunner dood niet vreezen.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

MARIA DE VOS

weduwe van Mijnheer

PETRUS MAES

Geboren te St-Maria-Hoorebeke, den 16 Februari 1859  
en overleden te Erwetegem den 10 November 1947.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.  
en den Pauselijken Zegen.

Lid van de Confrerie der Heilige Barbara.



De duurbare overledene was een eenvoudige en oprechte en deugdzame vrouw, die God vreesde en afweek van het kwaad en die onberispelijk wandelde in de geboden des Heeren.

Zij vreesde den dood niet en zag hem met gerustheid tegemoet, omdat zij wel bereid was: zij zag het einde van haar leven naderen met een onderwerping van Gods H. Wil, die voor de stervenden de kostelijkste genade en voor de overlevenden de zoetste vertroosting is.

Mijn Beminde Kinderen en Kleinkinderen, uw Moeder en Grootmoeder verlaat u, vaartwel, hebt dank om uw genegenheid en liefdevolle zorgen; van uit den Hemel zal ik met Vader over u waken. Gij weet met welke liefde ik U behandeld heb, u vermanende opdat gij steeds zoudt leven als waardige kinderen Gods.

Toont nu uw dankbaarheid en liefde tegenover uw Moeder en Grootmoeder door uw volharding in het goede en door uw innige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

H. Jozef, gij waart mijn toevlucht, ik betrouw op U.



Om uw bliken van genegenheid  
en Uw gebeden, danken U van  
harte:

De familie DE VOS ;  
De familie DE VOS ;  
De familie MAES ;  
De familie VAN STEERTHEM.

