

De mens, die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods Wil, ontslaapt in vrede!

H.Lig.



ZALIG AANDENKEN
van Mevrouw

Maria Theresia DE VOS

Weduwe van wijlen Mijnheer
IVO DE VOS

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
kerkelijke genootschappen.

geboren te Denderleeuw, de 24 Maart 1874 en god-
vruchtig overleden te Lede, de 2 December 1948, ge-
sterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Geld en goed verdwijnen op deze wereld, maar
het goed voorbeeld dat men gezaaid heeft brengt
vruchten voort die gedijen en een beloning ver-
dienen in de hemel.

Gedenk, o Heer, dat ik in Uw tegenwoordig-
heid gewandeld heb, in waarheid en met een gelo-
vig hart en dat ik volbracht heb wat U aangenaam
was. 2. Reg. 20, 30

Gelaten en berustend heeft zij de smarten van
het ziek-zijn gedragen; dit mogen wij een weldaad
noemen die de goede God in Zijn hemel rijkelijk
zal belonen.

Zelfs de wederwaardigheden van het leven
werden door haar blijmoedig gedragen: in alles zag
zij Gods vaderhand die haar met alleswetende lief-
de bezocht.

In deze moedige berusting heeft zij haar bittere
smartens gedragen en was zij een voorbeeld van een
sterke ziel.

Lieve kinderen en kleinkind, mijn beste familie-
ik dank u voor alles wat ge voor mij deedt. Bidt
voor mij, opdat mijn ziel aan God behage.

Mijnheer en Mevrouw Benedikt DE VOS - VAN HOLSBEECK
en hun zoon Felix,

Mijnheer en Mevrouw Alfons DE VOS - DE BACKER,

haar kinderen en kleinkind;

De familiën

DE VOS, DE VOS, VAN DER FRAENEN en VAN LIERDE,

danken U voor uw deelneming en gebeden.