



In hoopvol uitzien naar de wederkomst
van de Heer,
om te delen in Zijn verheerlijkt leven
zijn we in gebed verenigd
bij het afscheid van Mevrouw

Maria, Valentina DEVOS

weduwe van de

Heer Gustave VANDEMENSCHBRUGGE.

Geboren te Oprakel op 23 januari 1899 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel op 4 augustus 1983.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Heer, dank voor dit leven
een schoon mensenleven
vol vreugde en kommer
beperkt in tijd en ruimte.

Maar Gij laat niets verloren gaan
van wat geloof en liefde heet in dit
bestaan
uw ruimte in onbegrensd,
uw tijd heet en blijft eeuwigheid!

Zo is de dood van een goed kristen de be-
kroning van het aardse leven en voor de
trouwe en vrome gelovige de blijde intrrede
in het hemelse Vaderhuis.

Voor deze opgeruimde vrouw waren al haar
levenswegen schoon, gerijpt en geadeld, door
offervaardige liefde, een rotsvast geloof en
vertrouwen in God, door goedheid en vrien-
delijkheid bij haar medemensen. Ze was wils-
krachtig en karaktervast in haar problemen.

Enmaal alléén in het leven (Gustave + 24
mei 1961) heeft ze moedig haar lot en kruis
gedragen. Ze bleef vooral gehecht en dank-
baar aan haar geboortedorp, dat ze regel-
matig aandeed bij familie en kennissen. Ze
was er zo gelukkig om en er altijd zeer
welkom! God geve haar nu volkomen rust
en vrede in een nieuw bestaan....

Aan alle goede en trouwe familieleden, vrien-
den en kennissen mijn oprechte dank voor
alles aan allen. Tot wederziens bij de Heer!

De families DE VOS, JOURQUIN,
VANDEMENSCHBRUGGE, NOTERMAN

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel