

Gods barmhartigheid zal ik in eeuwigheid bezingen.

†

GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Maria Zoë DE VOS

**Weduwe van de Heer
Cyrillus DE COUCK.**

Geboren te Sint Antelinks op 5 juli 1901 en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwklinik te Aalst op 14 december 1974, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

We hebben uw moeder gekend als een stille, gesloten vrouw; iemand met een eigen gedacht, maar recht voor de vuist.

Samen met haar man heeft ze gewerkt, gezwoegd, om haar kinderen een schone opvoeding en veilige toekomst te bezorgen.

Ze was die gelovige huismoeder die het voorbeeld gaf aan haar kinderen, een voorbeeld van gebed, van Godsvertrouwen, van haar trouw aan de kerk. Het bijna plots afsterven van haar man sloeg een diepe wonde in haar hart. Het meeleven met haar kinderen en kleinkinderen bracht haar innige vreugde, soms' diepe smart.

Toen begon de ongeneeslijke kwaal.

Maar haar moederhart en haar grote liefde wilde van geen wijken weten. Kommervol boog ze zich over haar kleinkinderen; ze wist dat ze er nodig was. Ze vergat haar eigen pijn en miserie; haar lichaam verzwakte iedere dag, maar ze bleef op haar post als een kapitein op

zijn zinkend schip.

Een morgen kon ze niet meer. Ze ontving vroom de laatste sakramenten, ze vroeg om terug te mogen genezen.

In de kliniek heb ik haar meermalen kunnen bezoeken.

Nooit een klacht, geen enkel woord. Ze voelde het einde naderen; toen zei ze: " ik heb te lang gewacht ,,"

Met de stervende Christus kon ze bidden: " Het is volbracht ,,"

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ge moogt fier zijn over uw moeder; bewaar met eerbied dat beeld in uw hoofd en hart.

Ge moogt fier zijn om uw zorg, uw genegenheid, uw meelevende aanwezigheid, die haar lijden en afscheid hebben verzacht.

Uw droefheid is groot, maar wordt gedragen door de dankbare herinnering aan een liefdevolle moeder.

Uw wederzijdse steun, uw diep kristelijke levenswandel zal het mooiste sieraad zijn dat ge moeder nog geven kunt.

" Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan mijzelf gedaan, kom binnē in mijn rijk,; met die woorden van Christus geven we haar in de handen van God.

Mijnheer André De Couck,
Mijnheer en Mevrouw Paul De Couck-Lissens en kinderen

Mijnheer en Mevrouw Gilbert De Couck-Lissens en kinderen,

De families

DE VOS, DE COUCK, VAN DE SYPE en
COUCHIE.

BEDANKEN.