

Heilige Maagd Maria, bid voor mij,
nu en in het uur van mijn dood.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA - ZULMA DE VOS

weduwe van de Heer

CYRIEL DE SMET-VAN DAMME

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 16 april 1898
en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Gof-
faerts te Zottegem, op 1 januari 1985, nadat zij
de Pauselijke Zegen en het sakrament van de
Ziekenzalving ontvangen had.

Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneerden.



De families **DE VOS, DE SMET-VAN DAMME,**
VAN DAELE en VAN DER MEULEN,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

" Houd Jezus Christus in gedachten " (2 Tim. 2,8). Met deze aanbeveling voor ogen is het deze vrouw gelukt door het leven te komen, vooral tijdens de kwade en kommervolle dagen. Door het vroegtijdig heengaan van haar echtgenoot kreeg ze de zorg over drie kleine kinderen alleen te dragen. Deze levensopdracht heeft ze moedig en trouw vervuld. Om die gewetensvolle plichts-
vervulling zijn haar kinderen haar nu nog dankbaar. Aan iedereen die het horen wilde verkondigde ze, en zelfs meermaals, dat ze haar grote kracht en steun gevonden had in het dagelijks bidden van de paternoster, een gewoonte waar ze ook in haar oude dag trouw aan bleef.

's Mensen afhankelijkheid van God erkennen en leven volgens Gods voorschriften aanzag ze als twee noodzakelijke voorwaarden om op menswaardige wijze door het leven te gaan. Op haar manier heeft ze deze levensopvatting, die de hare was, haar kinderen, haar kleinkinderen en haar familieleden onophoudelijk voorgehouden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, sinds een jaar was het mij onmogelijk geworden om zoals vroeger in uw midden te verblijven, of, om u bij mij thuis welkom te heten. Sinds die tijd zijt gij uw moeder en uw Memé komen bezoeken in de stilte van een ziekenkamer, en gij hebt het dagelijks gedaan. Dank u om die troost die gij mij aldus verschaft hebt, dank u om uw begaan-zijn met mij in mijn oude dag en tijdens mijn ziekte. Schenkt mij nu nog eens het bewijs dat mijn leven, mijn zorg voor u niet vergeefs geweest is, en bidt tot de Heer zoals ik zou gedaan hebben : " God, aanvaard deze mens na volbrachte levenstaak. Beloon haar zorgen. Geef ons het geloof in Uw belofte van geluk en van elkaar weer te zien later in Uw Vaderhuis, Amen ".