

De vreugde in ons hart is uitgedoofd, de kroon is
van ons hoofd gevallen. Jeremias.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIE DE VOS

weduwe van wijlen Mijnheer
BENOIT COLLAGE

geboren te St Martens-Lierde, op 31 mei 1893 en er god-
vruchtig in den Heer ontslapen, den 5 januari 1963,
voorzien van de genademiddelen van Onze Moeder de
H. Kerk.

De Heer heeft haar gezegend gedurende haar levens-
loop. De goedheid van haar hart maakte haar binnelijk
en de glans van vrede en geluk lag immer op haar gelaat
te zweven. Haar kinderen bracht zij op in eer en
deugd, daarvoor waren zij haar troost in haar oude
dag.

Hare langdurige ziekte was een minzame verwitti-
ging tot de eeuwige reis, de laatste loutering vóór de
intrede in het Hemels Vaderland.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor de zo lange jaren zorgen waarmede gij mij
omringd hebt. Blijft mij steeds gedenken in uw vrome
gebeden. Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

De Heer en Mevrouw René Van Oyccke-Collage en kinderen Rita en Stefan,
De Heer en Mevrouw Florent Collage-Van Oyccke en kinderen Marc en Carlos,
De familieën De Vos, Collage, Van der Stichelen, Marez,

getroffen door Uw blijken van innige deelneming,
BEDANKEN U.