

Komt, laat ons naar Bethlehem gaan en
knielen voor de Heer !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE-LOUISE DE VOS

echtgenote van de Heer **RENE MARTENS**

geboren te Michelbeke, op 12 november 1925
en godvruchtig overleden te Gent, op 28 december 1983, gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van het K.V.L.V.

In het volle licht van Kerstmis is ze naar de hemel gegaan. Haar ganse leven was immers een adventsprogramma. Ze effende haar wegen en rechtte de bochten, ze richtte haar paden naar God, langs Maria. In haar persoonlijke mijmeringen schreef ze haar gebed neer tot de Vader en zijn heilige moeder.

Ze aanvaardde op de hoeve met blijdschap haar dagelijks werk. Het melkvee was haar grote zorg en hield haar gaande tot in het ziekenhuis. Onkruid en ziekten kregen geen kans bij de gewassen, want niet zelden zag men ze de velden doorkruisen met haar sproeigereedschap. Ze was de rechterarm voor haar man bij zijn loonwerk : een onrustige klant wist ze binst de kortste keren

te bedaren met een gul onthaal, een kwinkslag of bemoedigend gesprek in de telefoon. Ze genoot van de rijke ervaring en de wijze leiding van haar man en mocht zich verblijden in werkzaamheid en volgzzaamheid van kinderen. De Heer heeft haar bij zijn komst wakende gevonden, ook al kwam Hij zo vroeg, in de tweede nachtwake.

Beminde echtgenoot, we hebben in ons werk en betrachtingen altijd lief en leed gedeeld. Als nu de tijd van rust en innigheid in ons bereik kwam, wordt het offer van mijn leven gevraagd. Ik zie uw tranen en uw bloedend hart. Betrouw in dit benarde uur op God want bij Hem is genade en verlossing overvloedig.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart tot mijn laatste levensadem, mijn troost en mijn trots. Blijft dat nu voor uw vader en bidt voor mijn zielerust. Familieleden, vrienden en bureu, dank voor uw vriendschap en genegenheid, vaarwel en tot weerziens bij de Heer.

Jezus barmhartigheid !

**De families DE VOS, MINCKE,
MARTENS en BAELE,**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begraf. en Crem. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.