

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Marie-Louise DE VOS,

echtgenote van

Mijnheer Remi BOTTELDOOREN,

*geboren te Maarke-Kerkem, de 18 november 1897,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 22 juli 1968,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.*

“ Mijn roem berust op mijn geweten, dat ik mij steeds voor God in eenvoud en oprechtheid gedragen heb. „

“ Het lijden, de beproevingen van dit aardse leven zijn niets vergeleken met de glorie die ons zal geopenbaard worden. „ (St Paulus)

Na een lange ziekte is Louizeke naar het hemelhuis gegaan. Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied, gezegend zij Zijn H. Naam.

De duurzame overledene had een vreedzame inborst, was gedienschtig en vriendelijk. Zij vreesde God en vluchtte het kwaad. Voor haar echtgenoot was zij een sterke steun tot op de dag dat ziekte en beproeving haar gestel kwam ondermijnen.

Duurbare echtgenoot, ik dank U voor uw liefdevolle genegenheid, waarmee gij mijn zwaar lot hebt helpen dragen. De Heer zal er U voor lonen. Gedenk uw kristene plichten zodat wij later mekaar kunnen terugvinden.

Mijn duurzame broer en schoonzuster, ook U ben ik dankbaar voor uw warme genegenheid. Wees mij steeds indachtig in uw gebeden.

Zusters en verpleegsters van het wit-gele kruis, U zij bijzonder dank voor de nooit versagende zorgen, waarmede U mijn ziekte hebt verlicht.

U allen die mij gekend hebt, mijn vrienden en kennissen, bewaart trouw mijn aandenken, bidt voor mijn zaligheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



Mijnheer Remi BOTTELDOOREN,

haar echtgenoot ;

De familiën :

DE VOS, BOTTELDOOREN,

DE LANGHE en WITTEBROODT.

BEDANKEN van harte voor de bliken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename — Drukk. Vander Stuyft