

« Moeders gaan maar sterven niet ;  
zij leven naar zij geven.  
Zolang men Moeders kinderen ziet,  
zolang zal Moeder leven ».

(Reybens)



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Marie-Louise, Esther DE VOS**

echtgenote van  
**ALBERT ASCOOP**

Zij werd geboren te Erwetegem op 3 januari 1927  
en is godvruchtig overleden te Leuven in het  
U.Z. St.-Rafaël op 30 november 1986, gesterkt  
door de genademiddelen van de H. Kerk.

Na een schoon en werkzaam leven is Esther,  
veel te jong, en al kenden we haar toestand,  
toch nog te plots van ons heengegaan. Het is  
een troost voor haar echtgenoot en kinderen dat  
ze haar alles hebben gegeven wat in hun macht  
lag. De beste medische verzorging en de lief-  
devolle hulp thuis, hebben zeker haar lijden ver-  
zacht. Zij van haar kant verborg haar leed en  
verwerkte het in stilte om anderen te sparen. De  
leemte ontstaan door dit verlies zal zwaar aan-  
gevoeld worden.

Als kristen blijven we toch uitzien naar de  
eeuwige hereniging, want ook dit afscheid is  
geen adieu, geen vaarwel, maar een à Dieu, een  
tot weerziens bij God zelf. Haar liefdevol mens-  
zijn en haar kristelijke levenswandel staan hier-  
voor borg.

Ondertussen zullen we het wel zonder haar in  
ons midden moeten stellen, maar we willen haar  
levenswijze tot de onze maken en haar zo laten  
voortleven in en door ons leven.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, gij  
weet hoeveel ik van u hield. Blijf elkander steu-  
nen in deze pijnlijke momenten. Dank voor uw  
vele attenties en enorme goede zorgen.

Lieve kleinkinderen, hoe waardeerde ik uw  
vele bezoekjes. Graag had ik jullie nog verder  
zien opgroeien als liefdevolle kinderen. Blijf opa  
verder omringen met veel liefde.

Dag moeder. Zwaar is deze beproeving voor  
U. Blijf voor mij bidden.

Mijn goede zuster, schoonzusters, schoonbroe-  
ders, vrienden en burens, dank voor alles.

O. L. 'Vrouw van Lourdes, bid voor haar, zij die  
een bijzondere devotie voor U had.

**De families DE VOS, ASCOOP,  
VAN DEN NOORTGAETE en ROOS,**

danken U oprecht voor uw kristelijke  
deelneming.

---

Begrafenissen A. Goessens-Govaert  
Armstr. 18, 9560 St.-Lievens-Esse (054) 50 11 66  
Grotenbergstr. 5, 9620 Zottegem (091) 60 74 07