

Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in Mij geloof, ook al is hij gestorven, zal leven.

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Marie Pelagie DE VOS

echtgenoot van

Mijnheer Charles BAUWENS

geboren te Erwetegem den 1 Oktober 1884 en godvruchtig overleden te Overboelare den 16 Oktober 1947, versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Lid van den Bond van het H. Hart.

De waarde van een sterke vrouw is ver boven de kostbaarste edelgesteenten. Het hart van haar man vertrouwt op haar, al de dagen van haar leven doet zij hem goed en nooit eenig kwaad, een vrouw die den Heer vreest, zal geprezen worden. Eccl. XXXI

De dood der rechtvaardigen 's kostbaar in Gods oogen : zij is de verlossing van vele ellenden, de rust, het einde van arbeid en zorg, de belooning der beproevingen, de prijs en de kroon van het strijden.

De duurzame overledene was een overtuigde christene, een trouwe en vredelievende echtgenoot, diep gelovig, die haar huisgezin in een geest van geloof heeft opgevoed.

Alles wat haar overkwam nam zij gewillig aan, zij bleef trouw aan God in hare smerten, en had geld in hare kwellingen.

Duurhare echtgenoot, graag had ik nog enkelen tijd voor u gezorgd, God heeft er anders over beschikt : het weze zoo. Duurbare kinderen, zorgt gij voor uw vader en weest de lessen en het voorbeeld indachtig van uwe moeder : het is de weg naar het geluk. Blijft voor mij bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. E. De Croo, koster, Overboelare

De familiën DE VOS, VAN DE SPIEGELE en
BAUWENS,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

Mevrouw Marie Pelagie DE VOS

danken U van harte.