

O dood, hoe doet gij ons het nietige beseffen van
dit vergankelijk leven. (Bossuet)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE VICTORINE DE VOS

echtgenote van Mijnheer

Victor Vande Wattijne

geboren te Everbeek de 17 Januari 1890
en er schielijk overleden
de 14 Juni 1955.

O mijn God, Gij hebt als in een storm weggenomen deze die wij zo zeer beminden en die ons gelukkig maakte. Zij is verdwenen uit ons midden gelijk een wolk die door de winden wordt verdreven. Hoe pijnlijk valt ons de scheiding O Heer! Hoe diep zijn onze harten niet gewond! Nochtans niet onze wil maar de uwe geschiede.

Zij die ons komt te verlaten was een trouwe en zorgzame huisvrouw, een teergevoelige en begripende moeder. Zij muntte vooral uit door een grote goedheid voor haar echtgenoot en kinderen en haar dienstvaardigheid voor iedereen.

Bemide Echtgenoot, teergeliefde Kinderen, steeds heb ik voor u ijverig gewerkt en met oprechte genegenheid en liefde hebt gij mij omringd. Hebt dank! Bemide Bloedverwanten en Vrienden ik zeg u vaarwel en tot wederziens bij den Heer. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qu .afl.

Dr. Vw A. Modde, Everbeek.

De familiën

**DE VOS, VANDE WATTYNE,
VANDENBOSSCHE en DE VOS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.