

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



**BID GOD VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Mariette D E V O S**

weduwe van de Heer

**WILLIAM LEGIER,**

geboren te Ledeberg op 13 augustus 1900 en  
overleden te Brakel na een smartelijk ongeval  
op 27 januari 1974,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Ons hart is bedroefd, maar tevens voelen wij ons dankbaar en fier, omdat wij zo een moeder hadden gekregen. Schone gaven naar ziel en hart sierden haar persoonlijkheid : vroom, goed en bezorgd, voornaam en minzaam ; iedereen hield van haar en al mochten we haar lange jaren in ons midden bewaren, toch voelen wij dat ze veel te vroeg van ons is heengegaan. Voor elk van onze zorgen was er een plaats in haar hart, voor elke nood en pijn vond zij een woord van moed en vertroosting en in haar gebed droeg zij al onze verlangens aan God op, in een stil vertrouwen op Zijn Vaderlijke goedheid en voorzienigheid.

Hoe onverwacht ook, de dood vond haar niet onvoorbereid, want zij wist dat het kristelijk sterven de vrucht en de bekroning is van een vroom en liefdevol leven.

Moeder, in onze harten staat uw beeld geprent en met eerbied zullen wij het bewaren. Blijf gij daarboven over ons waken, opdat ons leven uw schoon voorbeeld waardig moge zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

De families LEGIER, DE VOS, DEWEERDT  
en HAERENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel