



*God is de herder, die waakt over mij,  
die mij geleid langs de groenende weiden.*

Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

**Martha DE VOS**

weduwe van

de Heer Georges DE VLEESCHAUWER

Geboren te Brakel op 13 april 1915  
en godvruchtig overleden te Gent  
in de Kliniek Maria-Middelares,  
op 22 februari 1989, gesterkt door  
de H. Sakramenten der Zieken.

Luc DE SMET - Christine DE VLEESCHAUWER  
en kinderen Ann, Lieven en Leen,

De families DE VOS, DE VLEESCHAUWER,  
BAESKENS en DE LANGHE,

*danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.*

De mens wikt, God beschikt, maar ook al doorkruist Hij onze wensen en plannen, Hij is daarom nog geen spelbreker, die ons ons beetje geluk misgunt, wel integendeel: Hij is de algoede Vader, die oneindig veel verder ziet, dan wij in onze aardse beperktheid vermogen en die vanuit dat eeuwigheidsperspectief over ons welzijn waakt.

Zo kunnen wij dit onverwachte afsterven van Martha bekijken en christelijk verwerken. Soelaas en genezing zoekend tegen de ongemakken van de ouderdom en hopen op een resultaat, dat haar nog enkele schone jaren zou waarborgen, was daar plots het einde. Een mens zoekt leven en stuit op de dood! Wij kunnen alleen maar bidden: «Vader, uw wil geschiede». Maar ons gebed wordt gedragen door het beeld van deze vrouw, dat in ons verder leeft en hopelijk nog lang zal leven; hoe ze namelijk één en al goedheid was, gedienschtig en tot troost bereid, hoe ze de Heer centraal had gesteld in haar doen en denken, hoe Hij haar rots en vertrouwen was tot Wie ze zich dankbaar wendde in goede dagen en bij Wie zij toevlucht en sterkte vond in dagen van beproeving en tegenslag. Deze laatste werden haar zeker niet bespaard. Men zou het haast vergeten; omdat zij het allemaal zo waardig en verduidelijg droeg, maar alleen voor haar taak als vrouw en moeder tengevolge van een al te vroeg weduwschap heeft zij moeten ervaren, dat leven veelal strijden is en zijn kruis dragen. Daarom geven wij haar uit handen, dankbaar om alles wat zij was en deed en ook vol vertrouwen, dat de Heer haar opneemt in zijn eeuwige vrede. Wij bidden voor haar en rekenen op haar gebed voor ons.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!*

Namis: zondag 12 maart 1989 om 10.30 uur